

SINT  LISABETH
ziekenhuis

Alkmaar
v. Everdingenstraat 18 - tel. 2545

Hartelijk wordt U welkom geheten in het St. Elisabeth Ziekenhuis met de oprechte wens, dat U hier een spoedige en algehele genezing zult vinden.

De directie, de medische en de verplegingsdienst zullen alles in het werk stellen om Uw verblijf hier zo aangenaam en prettig mogelijk te maken, maar zij rekenen daarbij op Uw medewerking!

Een woord van de Rector

Mogen de dagen, die U hier doorbrengt, ten goede komen aan Uw lichamelijke gezondheid en tevens ook voor Uw geestelijk welzijn van waarde zijn. Beschouw Uw ziekte of het leed waardoor U getroffen bent niet enkel als een beproeving, maar ook als een mogelijkheid om door het aanvaarden van Uw lijden meer aan Christus gelijkvormig te worden. De Heer zal U met Zijn genaden bijstaan om U in alles aan Zijn wil te onderwerpen. Vertrouw op Hem, die als een liedevolle Vader bezorgd voor U is, ook al begrijpt U niet altijd Zijn bedoelingen.

Rector en Conrector streven er naar iedere patient eenmaal per week te bezoeken; daarnaast staat het U altijd vrij naar hen te vragen.

Zij wensen U toe: Gods hulp en sterkte bij Uw ziek-zijn en — als het Hem belieft — een voorspoedig herstel.

Bezoekuren

De bezoeken zijn als volgt bepaald: Maria paviljoen, Elisabeth paviljoen, Kinderafdeling, Maria-zaal, Monica-zaal, Anna-zaal, Laurentius-zaal, Joseph-zaal, Johannes-zaal: **Ingang voor bezoekers. Dagelijks 14-15 uur, 19-19.25 uur. Zaterdagavond geen bezoek.** Kraamafdeling, Klassenafdeling: **Hoofdingang. Dagelijks 14-15 uur, 18.30-19.15 uur.**

Voor elke zieke worden twee bezoeken beschikbaar gesteld, zodat hoogstens twee bezoekers tegelijkertijd een patient kunnen bezoeken. Dit is in het belang van iedere patient, ook van U. Voor het handhaven van deze regeling wordt Uw hulp verzocht.



Geestelijk leven

U zult in dit katholiek ziekenhuis uiteraard specifiek katholieke gebruiken tegenkomen; wij mogen U wijzen op de voornaamste daarvan. Natuurlijk is dit allereerst van belang voor de zieken die rooms-katholiek zijn; wij hopen echter dat ook de overige patienten voor de goede orde hiervan kennis zullen nemen.

Iedere morgen tussen ongeveer 6 uur en 6.30 uur bestaat er voor R.K. patienten op alle afdelingen gelegenheid om de H. Communie te ontvangen; degene die wenst te communiceren stelt 's morgens de zuster daarvan in kennis, als zij komt helpen.

Voor hen die ziek zijn of een kwaal hebben gelden in verband met het communiceren de volgende bijzondere bepalingen: Zij mogen tot aan het ogenblik van de H. Communie:

1. Medicijnen gebruiken, ook in vaste vorm en ook al bevatten ze alcohol.
2. Iets drinkbaars gebruiken, b.v. melk, bouillon, geklutst ei en dergelijke; alcoholische dranken zijn verboden vanaf 3 uur vóór de H. Communie.

Dagelijks kan men het Morgengebed en de H. Mis via de hutzradio volgen van 6.30 tot ongeveer 7 uur. Wanneer er 's avonds Lof is, wordt dit eveneens uitgezonden, tenzij het samenvalt met de bezoektijd.



Wanneer de H. Communie op een afdeling gebracht wordt, en gedurende de tijd dat er door de huistradio een godsdienstoefening vanuit de Kapel wordt uitgezonden, wordt er door de patienten niet gesproken en zullen de werkzaamheden – voor zover deze nodig zijn – door het verplegend personeel in de grootst mogelijke stilte verricht worden. Moge ieder er aan meewerken, dat de patienten die zulks verlangen ongestoord en eerbiedig aan de verschillende godsdienst-oefeningen kunnen deelnemen.

Iedere zaterdagmiddag is er op de afdelingen gelegenheid om te biechten; een van de zusters komt dan van tevoren vragen aan de R.K. patienten, of men daarvan gebruik wenst te maken. Dit neemt niet weg, dat men ook op andere dagen kan biechten, b.v. vóór het ondergaan van een operatie; in dat geval vrage men aan de zuster om rector of conrector even te waarschuwen.

Bij de hoofdzuster van iedere afdeling kan men altijd een gebedenboekje in bruikleen vragen.

Oplopende patienten mogen in de Kapel zelf aan de godsdienstoefeningen deelnemen; ook gedurende de dag is de Kapel steeds voor iedere patient toegankelijk.



Woonadres

Het is mogelijk, dat tijdens Uw verblijf in het ziekenhuis een wijziging ontstaat in Uw adres of van het telefoonnummer, waar Uw familie bereikbaar is. U wordt verzocht deze verandering op te geven aan de hoofdzuster van Uw afdeling. U helpt hierdoor mede, dat Uw familie bereikbaar blijft, wanneer dit om een of andere reden nodig mocht blijken.

Bloemen en fruit

Bloemen vrolijken de ziekenverblijven op en daarom mogen Uw relaties zoveel bloemen meebrengen als zij willen. Ook tegen fruit bestaan geen bezwaren, behalve wanneer er moeilijkheden met een voorgeschreven dieet kunnen ontstaan. Het meebrengen van etenswaren is niet toegestaan.

Telefoneren

De hoofdzuster van Uw afdeling kan U alle inlichtingen verschaffen over de mogelijkheid om van de telefoon gebruik te maken.



Roken

Als Uw dokter geen bezwaren maakt, kunt U roken op de daarvoor bestemde plaatsen. Op de patientenverblijven mag niet gerookt worden. Dit kan zelfs gevaar opleveren voor U zelf en Uw mede-patienten.

Post

De PTT verzorgt tweemaal per dag een postbestelling. Aansluitend hieraan wordt de post op alle afdelingen rondgebracht.

Bij de hoofdzuster kunt U briefkaarten en postzegels kopen. U wordt verzocht bij Uw briefwisseling de afdelingsnaam te vermelden, terwijl Uw correspondentie wordt bevoor-derd, wanneer deze naam ook bij de adressering is vermeld op aan U gerichte corres-pondentie.

Wanneer Uw dokter U toestaat weer Uw ziekbed uit te stappen, pleegt U overleg met de hoofdzuster over de toegestane tijd en waar U deze tijd kunt doorbrengen.

Het bezoeken van de afdelingskeukens of andere ziekenafdelingen, is zonder toestemming van de hoofdzuster, niet toegestaan.

Wilt U tevens meehelpen om te voorkomen, dat bezoekers op de bedden gaan zitten?

Olopende patiënten



Lectuur

De dames van het gezelschap „Ziekentrost“ verstrekken iedere week eenmaal boeken uit de bibliotheek. De catalogus kunt U vragen aan de hoofdzuster.

Het ziekenhuis bemiddelt het verstrekken van dagbladiectuur, terwijl het is toegestaan Uw tijdschrift te ontvangen, dat U echter niet in roulering mag brengen. Hetzelfde geldt voor privé-boeken en tijdschriftenlectuur.

Eigendommen

Het St. Elisabeth Ziekenhuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het vermissen van privé eigendommen van U als patient of van Uw bezoekers.



Ontslag

Ontslagen worden uit het ziekenhuis moet voor U een feest zijn, maar ook voor de zusters en wel speciaal voor de zusters van de administratie.

Kondig daarom tenminste één dag tevoren Uw vertrek aan en zo, dat dit niet valt op een zon- of feestdag.

Het ziekenhuis kan op deze wijze tijdig maatregelen nemen, dat Uw plaats weer benut kan worden.

Een dringend beroep

Rust is een heilzaam geneesmiddel voor de patient. Helpt U mede deze te bewaren? Vooral in het middag rustuur en 's avonds vanaf 21 uur tot de volgende morgen na het ontbijt?



Klachten

Alle goede bedoelingen van de zijde van de medici en de zusters ten spijt, kan het gebeuren, dat U over een of ander niet tevreden bent. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, spreek dan met de hoofdzuster of wendt U tot de directie.

De geneesheer-directeur houdt iedere maandag, woensdag en vrijdag spreekuur om 15 uur.

Geschenken aan het personeel

Het is niet toegestaan aan het personeel van ons ziekenhuis geschenken te geven. Evenmin mogen de zusters of andere ziekenhuiswerkers boodschappen voor U doen of brieven bezorgen.

Over het verblijf in het ziekenhuis

De directie vertrouwt, dat U kennis neemt van de regels die gesteld zijn voor ons ziekenhuiswereldje. Deze regels zijn echter alleen gesteld om Uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Weest U hiervan overtuigd! Nu nog een spoedige beterschap!

